

Draag me naar de overkant  
Daar waar papa op me wacht  
Draag me naar dat mooie land



Mevrouw

# Viviane Braekeleire

Echtgenote van de heer Ivan Vindevoghel † 2015

Geboren te Gent op 3 augustus 1940  
en rustig van ons heengegaan  
in het AZ Sint-Lucas te Gent  
op 11 april 2020,  
gesterkt door haar geloof,  
gesteund door het gebed van de Kerk.

Wij zijn genoodzaakt om in intieme kring  
afscheid van haar te nemen  
tijdens de gebedsdienst  
in de Sint-Martinuskerk van Lovendegem.

Daarna volgt de asverstrooiing  
op de begraafplaats van Lovendegem.

Bedroefd delen u dit mee:

Pascal en Sabine Vindevoghel - de Maertelaere  
Ruben en Emily

Philip en Marijke Vindevoghel - Welvaert  
Eline en Mathieu  
Lenco  
Eleanor

Wouter en Elien

Haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen  
Haar neven en nichten

De families Braekeleire - De Graer  
Vindevoghel - Maertens

Wij danken oprecht:

haar huisarts dr. Van der Sypt  
de thuisverpleging van Joke, Martine,  
Shanna en Dieter  
de dokters en het personeel van AZ Sint-Lucas  
de burens van Kerkelare

Rouwadressen:

9060 Zelzate, Denderdreef 5 b  
9030 Mariakerke, Eeklostraat 174

Rouwbetuiging kan ook op [uitvaartcocquyt.be](http://uitvaartcocquyt.be)