

Mevrouw

**Veerle Debbaut**

° 1955 † 2020

Waarom al dat vechten

Waarom al die pijn

Je wilde hier niet weg

Je wilde bij ons zijn

De strijd was oneerlijk en geheel niet terecht

Je wilde nog graag verder

Maar verloor dit gevecht



Mevrouw

# Veerle Debbaut

Echtgenote van Professor Philippe Vanspeybroeck

Geboren te Sleidinge op 26 juli 1955  
en na een moedige, maar ongelijke strijd  
van ons heengegaan in haar woning te Vinderhoute  
op 4 oktober 2020,  
gesterkt door het ziekensacrament,  
gesteund en omringd door de liefde van haar gezin.

Wij hadden u graag uitgenodigd  
om samen met ons afscheid te nemen,  
maar de huidige maatregelen laten dit niet toe.  
Wij nemen daarom afscheid in beperkte kring.  
Met dank voor uw begrip.

De asverstrooiing op het kerkhof van Vinderhoute  
vindt plaats in beperkte kring.

Een stil moment bij Veerle kan in het funerarium Cocquyt  
- kerkhof Lovendegem, Kasteeldreef -  
op woensdag en donderdag van 18 tot 19 uur.

Veerle leeft verder in het hart en de herinnering van

Philippe Vanspeybroeck

haar echtgenoot

Sophie Vanspeybroeck - Karel Claes

Alixé & Olivia

Stephanie Vanspeybroeck

Catherine Vanspeybroeck - Michael De Meulemeester

Leonie & August

Delphine Vanspeybroeck - Simon Meyfroot

haar kinderen en kleinkinderen

Aloïs Debbaut † - Maria Smessaert

haar moeder

De families Debbaut-Smessaert

Vanspeybroeck-De Roo

Wij danken

de dokters en het personeel van het UZ Gent,  
Dienst Oncologie

de thuisverpleging Ilse Baes  
het Doktershuis Vinderhoute  
de Palliatieve Zorg Gent-Eeklo  
allen die haar met zorg en vriendschap omringden

Rouwadres: Brugstraat 19, 9921 Vinderhoute

Rouwbetuiging kan ook op [uitvaartcocquyt.be](http://uitvaartcocquyt.be)