

Je bent nu niet meer waar je woonde  
Maar je bent nu overal waar wij zijn



De heer

# Luc Dossche

Echtgenoot van mevrouw Jeanine Benoodt

Geboren te Sleidinge op 28 november 1946  
en na een korte, ongelijke strijd  
van ons heengegaan in het UZ te Gent  
op 21 februari 2021,  
gesterkt door het ziekensacrament,  
gesteund en omringd door de liefde van zijn gezin.

Wij hadden u graag uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen  
in de Sint-Gerolfkerk van Drongen  
op zaterdag 27 februari,  
maar de huidige maatregelen laten dit niet toe.  
Wij nemen daarom afscheid in beperkte kring.  
Met dank voor uw begrip.

Na de plechtigheid begeleiden we Luc naar zijn laatste rustplaats  
op het kerkhof van Drongen.

Een stil moment bij Luc kan in het funerarium Cocquyt  
- begraafplaats Lovendegem, Kasteeldreef -  
op woensdag tussen 16 en 17 uur en op donderdag tussen 17 en 18 uur.

9032 Wondelgem, Helmkruidstraat 45/0202  
9920 Lovendegem, Oostveld Kouter 105

Rouwbetuiging kan ook op [uitvaartcocquyt.be](http://uitvaartcocquyt.be)

Luc leeft verder in het hart van

Jeanine Benoodt

zijn echtgenote

Isabelle Dossche - Peter Rogiers

zijn dochter en schoonzoon

Femke Rogiers

zijn kleindochter

Marc Dossche - Agnes † Caekaert - Rita Standaert  
en kinderen †

Eric Dossche - Regina Stockman,  
kinderen en kleinkinderen

Eddy Dossche - Martine De Walsche,  
kinderen en kleinkinderen

Dirk Van Steenkiste - Betty † Dossche,  
kinderen en kleinkind

Eric Sucaet - Christine Dossche,  
kinderen en kleinkinderen

Robert Windels - Jacqueline Benoodt,  
en zoon

Erik Lödör - Nicole Benoodt,  
kinderen en kleinkinderen  
zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Dossche - Boone  
Benoodt - Haezebroeck

Wij danken zijn huisarts dr. Luc Van Renterghem en de dokters  
en het verplegend personeel van het UZ Gent voor hun goede zorgen.