



Heel stil ben je weggegaan  
We zullen je warmte en je lach  
heel erg missen ...



De heer

## Gilbert Van Lierde

Echtgenoot van mevrouw Elodie Van De Woestyne

Geboren te Geraardsbergen op 30 oktober 1940  
en onverwacht van ons heengegaan  
in het Woonzorgcentrum Tilia te Maldegem  
op 11 mei 2022, omringd door zijn echtgenote.

Zijn echtgenote en de familie  
danken u voor uw medeleven.

Lieve Gilbert,  
Bijna 40 jaar geleden ben je met je brommerke van Schendelbeke  
naar Lovendegem gereden om een bezoekje te brengen aan ons  
mama en ... je bent er gebleven.  
Jullie waren samen gelukkig, je hebt voor ons mama gezorgd tot  
op de laatste dag.  
Je was een stille genietter en genoot van alle kleine dingen die in  
de familie plaats vonden.  
In juni 2017 sloeg het noodlot toe, je hebt 6 maanden gestreden  
in het ziekenhuis maar je hebt het gehaald.  
Wat waren jullie gelukkig samen in het woonzorgcentrum Tilia.  
Je werd daar door iedereen heel graag gezien, maar je ziekte liet  
je niet meer los.  
Je hebt je nooit laten gaan, je vocht steeds om terug te keren bij  
je vrouwtje.  
Toch ben je heel plots van ons heengegaan.  
Maateke, we zullen je heel hard missen.  
Dank voor alles en rust zacht.  
Je vrouwtje en kinderen