

uitvaartcocquyt.be



Liefdevolle herinnering aan



De heer

Georges Lamote

Echtgenoot van mevrouw Marie-Thérèse Braet † 2005

Gewezen laborant bij de Broeders van Liefde Gent
Houder van de Gouden Medaille der Kroonorde
Houder van het Ereteken van de Arbeid 1^{ste} klasse
Lid van de Sint-Pietersgilde, Okra, Landelijke Gilde en Samana

Geboren te Brugge op 12 december 1937
en na een ongelijke strijd van ons heengegaan
te Gent op 2 mei 2022,
gesterkt door het gebed van de Kerk,
omringd en gesteund door de liefde van zijn gezin.
Zijn gezin dankt u voor uw medeleven.

Dag (o)pa,

Je was een wijze man vol levenservaring, iedereen kon bij jou terecht. Je hielp waar je kon, niets was je teveel.
Je had het dikwijls moeilijk, bijna ondraaglijk, het gemis van jouw dierbaren waarbij je jouw tranen met moeite kon bedwingen.
Je was rusteloos, je was op zoek naar een rust die je nergens leek te vinden. Dagelijks zat je op een bankje bij het graf van mama, jouw grote liefde, jouw levenskracht, hopend op een teken.

Sinds 10 januari, onverwacht, begon je aan een ongelijke strijd, waarbij je ondanks alles toch de moed en de kracht vond om te blijven hopen op genezing en terug naar huis te kunnen, jouw thuis. Je genoot alsnog van de eenvoudige dingen zoals een glaasje tafelbier of een tas karnemelk. Je keek uit naar de dagelijkse kiné en ons bezoekje. Alhoewel je maar één hand kon bewegen, toch nog vond je de kracht om ons uit te zwaaien wachtend tot morgen wanneer we terug kwamen.

Nu, hopelijk vinden jullie elkaar terug. Daar, voor ons nog steeds het onbekende, een plaats waar je eindelijk de rust hebt gevonden.

(o)Pa, we gaan je missen, jouw stem, jouw aanwezigheid, jouw wijze raad.

Rust zacht, we zullen je nooit vergeten, dank je voor alles.

Vaarwel.