

Ik verlaat hen die ik liefheb
om haar die ik liefhad terug te vinden



De heer

Raymond DE RIDDER

Echtgenoot van mevrouw Marcella BASTIAEN † 2015

Geboren te Gent op 24 december 1923 en onverwacht van ons heengegaan
in het AZ Alma te Eeklo op 4 januari 2019.

Mijn papa - opa koos er zelf voor om het leven vaarwel te zeggen.

De plechtigheid vindt plaats in intieme kring.

De asverstrooiing in de tuin van zijn dochter gebeurt in het bijzijn van zijn gezin.

Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar voor de lange weg die we samen mochten gaan,
delen u dit mee :

Nadine en Eddy De Ridder - De Bruyne

zijn dochter en schoonzoon

Tim
Femke en Jessica

zijn kleinkinderen

Prosper † en Christiane Van Wint - Bastiaen,
kinderen en kleinkinderen

zijn schoonzus, neven en nichten

De families De Ridder - Lambert en Bastiaen - Van Kerckvoorde

Wij danken de directie en het personeel van Home Diepenbroeck te Lovendegem
zijn vroegere burens van het Eekskens die hem gelukkig maakten met een bezoekje

Rouwadres : 9921 Vinderhoute, Kerkkouter 4
Rouwbetuiging kan ook op uitvaartcocquyt.be