

Denk aan mij terug  
Maar niet in de dagen van pijn en verdriet  
Denk aan mij terug hoe ik was  
In de stralende zon toen ik nog alles kon ...

De heer

# André VENNEMAN

Echtgenoot van mevrouw Nonna COPPIETERS † 2016

*Gewezen Brigadier van de elektriciteitscentrale Stad Gent*

Geboren te Gent op 29 juli 1929 en na een korte, ongelijke strijd van ons heengegaan  
in het AZ Jan Palfijn te Gent op 6 september 2018,  
gesteund en omringd door de liefde van zijn gezin.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen  
tijdens de plechtigheid in het Crematorium Westlede, Smalle Heerweg 60 te Lochristi  
op zaterdag 15 september om 13.30 uur.

Naar de wens van ons Papa zal zijn asurn thuis bewaard worden.

Gelegenheid tot rouwbetuiging aan de familie na de plechtigheid.

U kan hem een groet brengen en het rouwregister tekenen  
in het mortuarium (kerkhof Lovendegem) op dinsdag 11 september  
tussen 18 en 19 uur.

Rouwadressen:

9921 Vinderhoute, Poekstraat 11  
2500 Lier, Koning-Albertstraat 15

Condoleren kan ook op [uitvaartcocquyt.be](http://uitvaartcocquyt.be)

Dankbaar voor de lange weg die we samen mochten gaan,  
maar bedroefd om het afscheid delen u dit mee:

Sabine en Rudy Venneman - Van Austrève  
Wim en Renilde Venneman - Van Passen

zijn kinderen

Ina en Kevin Leijman - Olieux  
Stijn Van Austrève

Charlotte Venneman  
Juliette Venneman  
en hun mama Fabienne Bianchi

zijn kleinkinderen

Korneel Olieux

zijn achterkleinkind

Henriette en Roland Coppieters - De Raeve en familie  
Effie en André Coppieters - Lemeire en familie  
Marc en Monique † Coppieters - Dewitte en familie

zijn schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten

Delen mee in ons verdriet: de families Venneman - Troch  
Coppieters - Winsel

Met onze oprechte dank aan

de dokters van 'Het Doktershuis-Vinderhoute'  
zijn thuisverpleegsters Martine, Dagmar en Shanna  
de Palliatieve Eenheid van het AZ Jan Palfijn.